

FÖRSKOLEKLASS GIRAFFER, VECKA 21

Tid	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
8.15	Promenad	Idrott (inne) (Vi byter om och duschar) Busiga möss och farliga katter	Promenad	Idrott (inne) (Vi byter om och duschar) Djuren i skogen Cowboys och vildhästar Skepp, hav och land	Promenad
8.30-10.00	Svenska Livet i bokstavlandet NO Vår och sommar		Svenska Vi arbetar med våra datorer		Sommar-expedition
10.00	Promenad	Promenad	Promenad	Promenad	Promenad
10.15-11.15	LUNCH OCH RAST				
11.15-12.00	Idrott (ute) Utflykt till Lottenlund	NO Vår och sommar	Matematik Livet i Mattelandet Blandad matematisk träning	Uteskola i Hjorthagen Musse och Heliums fantasivärld	Sommar-expedition
12.15-12.30	RAST				
12.30-13.15	Idrott (ute) Utflykt till Lottenlund	Slöjd Göra klart	Musik i musiksalen Vi sjunger och övar inför skolavslutningen	Uteskola i Hjorthagen Musse och Heliums fantasivärld	Sommar-expedition
13.30	Promenad	Promenad	Promenad	Promenad	Promenad



Hej på er!

Hoppas att ni har haft en fin ledighet! Tack för den fina sagomaskeraden innan lovet. Det var roligt att få se alla sagofigurer väckas till liv!

På måndagens utflykt går vi till Lottenlund och på torsdagens uteskola blir det sagoaktiviteter i Hjorthagen. Kläder enligt väder!

Vår skolsköterska Mary-Ann Lunde har påbörjat hälsokontrollerna i F-klasserna (där hon bl.a. kollar längd, vikt och syn). Hon kommer att fortsätta med det under veckorna som kommer. Hon har skickade hem en hälsoblankett och bitt er föräldrar fylla i den så fort som möjligt. Hör av er om blanketten har försvunnit, så ser jag till att ni får en ny.

Nu på fredag (26.5) är det äntligen dags för F-klassernas sommarexpedition! Den kommer att genomföras vid Strandbadet. Vi samlas kl 08.30 på övre skolgården. Därifrån går vi tillsammans till Strandbadet där vi kommer att ha olika utmaningar. Eleverna blir serverade lunch på plats och köket har dagen till ära lovat oss spaghetti och köttfärssås. Eleverna får gärna ha en ryggsäck med vattenflaska och ett litet mellanmål med sig (inte godis eller läsk). Det är viktigt att ha kläder och skor på sig som är anpassade för utomhusaktivitet. OBS! Eleverna får inte bada! Dagen avslutas genom att vi går tillbaka till skolan. Vi beräknas vara tillbaka på skolan kl. 14.00.

Under vårterminen har alla klasser på Gripsholmsskolan på olika sätt behandlat temat Sverige 500 år. Vi i F-klass har dykt ner i Gustav Vasas liv och i Sveriges spännande historia. Det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni vid riksmötet i Strängnäs. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. Temat kommer nu att kulminera då vi firar Sveriges nationaldag den 6 juni. Ni föräldrar kommer också att få ta del av temat och se elevernas fina böcker om Gustav Vasa under en vernissage som hålls i F-klassernas utrymme torsdagen den 1 juni. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma! Varmt välkomna!

Kom ihåg att sjukanmäla/frånvaroa mäla på Schoolsoft innan kl. 8.00

Soliga hälsningar,

Fanny och Kråkan



Krax krax och välkommen till Kråkans dagbok!

När Kråkan flyttar hem till dig över helgen ska du skriva i den här dagboken så att resten av klassen får veta vad Kråkan har gjort hemma hos dig. Gör så här:

- 1) Börja med att skriva dagens datum högst upp.
- 2) Skriv sedan vad Kråkan har gjort hemma hos dig. Då texten är klar ska du rita en bild som passar till din text. Kom ihåg att färglägga din bild. Tänk på att skriva och rita så fint du kan. Man kan även fotografera kråkans helgäventyr och limma in fotografierna i dagboken. Behöver du hjälp att skriva ut bilderna kan du maila fanny.orsa@gripsholmsskolan.se
- 3) Avsluta texten med att skriva ditt namn!

Om du tycker att det är svårt att skriva kan mamma eller pappa skriva istället för dig. Kan du skriva lite kan mamma eller pappa skriva en modelltext som du får skriva av. Ni kan också skriva varannan mening om ni vill.

Kom ihåg att ta med både Kråkan och dagboken till skolan på måndag morgon!

Lycka till! Hälsningar,
Fanny

