



Veckobrev

v. 45



Höstlovet gick förbi en väldig fart. Eftersom vi denna vecka har varit mindre barn på plats så har vi passat på att ha lite extra program. Vi har bl.a. varit till lekparken, besökt slottet och kollat film. Vi har även försökt ta det lite lugnt för att varva ner från vardagen lite.

Veckan som kommer så har vi många nya utmaningar att se fram emot. Vi kommer att få in ny personal som alla dyker upp på måndag. Felicia, som kommer in i Lindas ställe, finns på plats måndag morgon. Mimmi kommer också att börja jobba, hon kommer främst att fungera som stödperson. Samma dag får vi också en ny hattifnatt i förskolan. Med den nya hattifnatten följer också Anna Ingbro från förskoleklassen/eftis.

Nu när höstlovet är över så går vi tillbaka till våra rutiner. Detta betyder att vi går iväg till Mulleskogen på tisdagen. Packa gärna med ett sittunderlag som barnen kan sätta sig på. Det är också helt okej att packa med något varmt att dricka till barnen.

Vi har tagit oss in i november och Farsdag närmar nu sig. Därför vill vi bjuda in alla pappor på farsdagsfrukost Fredag 10 November. Om inte pappa har möjlighet att komma välkomnar vi farfar, morfar eller en vän. Vi kommer att servera frukost i ateljén och det finns då möjlighet att sätta sig ner tillsammans med barnen och avnjuta frukost. Frukosten kommer att finnas framme till kl 8, så kom gärna in lite tidigare för att sätta er ner en stund.

Under vecka 45 så kommer Emma att vara borta måndag och tisdag, Östen kommer då in som vikarie.

Vi önskar att barnen tar med sig egna gosedjur till vilan om de önskar ha sådana. Processen att hitta ett passande lånedjur blir ofta utdragen och det undviks om barnen kan ha med sig egna gosedjur.

De som inte har bokat en tid för utvecklingssamtal så vänligen ta kontakt med Emma så får ni en tid.

Eftersom många var borta under v.44 så kör vi med samma tecken v.45: strumpor, byxor och tröja.

Trevlig Helg!

Vid frågor kontakta;

Mumintrollen 0701821128

Hattifnattar 0701821127